

## **Nieuws: Free Record Shop bundelt Bijbel en Koran**

Free Record Shop brengt tijdens de Bijbel10Daagse, die aanstaande zaterdag van start gaat, een unieke bundel op de markt. Hiermee worden voor het eerst de Koran en de Bijbel samengebracht. Juan da Silva, directeur binnen Free Record Shop Holding, is de initiatiefnemer van dit project. "Wij zijn het in de entertainmentbranche gewend dat een 10Daagse een promotie-item heeft en daarom hebben wij gemeend een soort Boekenweekgeschenk voor de Bijbel10Daagse te moeten uitgeven. Dit is overigens niet bedoeld als een ludieke actie. Free Record Shop wil hiermee laten zien middenin de maatschappij te staan en hoopt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het bevorderen van onderling begrip in onze multiculturele samenleving."

Naast de twee Heilige Boeken bevat de bundel het boekje *Anders En Eender, Eender En Anders*. Daarin staan essays van dominee Ari van Buuren en imam Abdulwahid van Bommel. Zij schreven hun overwegingen vanuit de overtuiging dat de God van joden, christenen en moslims één en dezelfde is. "De Koran is duidelijk tegen elke exclusiviteitgedachte", licht Van Bommel toe. De theoloog prof. dr. Hans Küng schreef in 1993 al: "Geen vrede onder de naties zonder vrede onder de religies. Geen vrede onder de religies zonder dialoog tussen de religies. Geen dialoog tussen de religies zonder globale ethische standaards." Van Buuren haakt hierop in zijn beschouwing in: "Om niet ten onder te gaan aan de vlucht in het eigen cultureel en/of religieus isolement, en aan vooroordelen en angst is het goed elkaar te ontmoeten. De Koran zegt zelfs, dat God de volkeren verschillend schiep opdat zij elkaar zouden leren kennen."

De bundel is exclusief te koop bij Free Record Shop en heeft een, volgens een persbericht, 'verbroederend lage' verkoopprijs van €39,95.